

## De vader van de reuma-chirurgie dook onder in Groenekan

In de rijk geïllustreerde bundel *de nagekomen verhalen* beschrijft Frank Klok aanvullingen en nieuwe verhalen, die hem bereikten naar aanleiding van de publicatie in 2015 van het boek *Groenekan en de Tweede Wereldoorlog* (auteurs waren toen, naast Frank Klok, ook Wim Hoebink en Wim van Schaik).

In de verhalenbundel vindt u onder meer een lemma over CNV-vakbondsman *Klaas de Boer* uit Groenekan, een uitgebreid verhaal over leven en (verzets)werk van de *Stille Helden Maarten en Non Hulst* van de Vijverlaan in Groenekan, twee uitgebreide verhalen over Joodse echtparen die actief verzet pleegden tegen de Duitse bezetter en daarbij hulp kregen van *Siem en Rietje Buddingh'* van de Vijverlaan in Groenekan en het dagboek uit de 'Arbeitseinsatz' van *Kees de Greef* van de Nieuwe Wetering uit Groenekan.

### Joods verzet

Het Joodse echtpaar *Herman en Thea Herschel-Fruitman* gebruikt Herman's positie als chirurg bij het Nederlandsch-Israëlitisch Ziekenhuis (NIZ) in Amsterdam om met deportatie bedreigde Joden te voorzien van ernstige ziektebeelden, en hen zo te *sperr*en (blokkeren) voor deportatie. Bovendien bejveren zich de medici en het verplegend personeel van het NIZ (geleidelijk uitgegroeid tot een bastion van illegaliteit) om met hulp van buiten acuut bedreigde Joden, op onderduikadressen onder te brengen. Al doende worden vele honderden Joden van een vrijwel wisse dood gered. In die Amsterdamse periode beleeft Herman - tijdens een *razzia* - een bijzonder hachelijk moment bij een confrontatie met de beruchte SS-Hauptsturmführer Ferdinand aus der Fünten. Als in mei 1943 ook Herman en Thea zelf met deportatie worden bedreigd, duiken zij onder bij *Siem en Rietje Buddingh'* in Groenekan. Ook de enerverende wederwaardigheden van het echtpaar in die onderduikperiode (o.m. Thea's bevalling van haar eerste kind) en hun moeilijke periode na de bevrijding komen uitgebreid aan de orde. Chirurg Herman Herschel wordt na de oorlog de grondlegger van de Reuma-chirurgie in Nederland.



foto 1: *Herman Herschel*(midden) aan het werk in een operatiekamer van het Nederlandsch Israëlitisch Ziekenhuis in Amsterdam



foto 2: *Siem en Rietje Buddingh'* (ca 1948)



*foto 3: Rietje Buddingh' met Andrea in de arm in 1944 bij het kraambed van Thea Herschel in het AZU*

Ook van het Joodse echtpaar *Bernard en Daisy Hessen-Kattenburg* zijn de aangrijpende oorlogsbelevissen geboekstaafd. Onder meer hun gedwongen verhuizing van Naarden naar de Joodse wijk in Amsterdam, hun onderduikperiode en verzetswerk in Utrecht (o.a. betrokkenheid bij hulp aan geallieerde vliegtuigbemanningen) en het verlies van naaste familieleden komen aan bod. En ook zij kregen in hun Utrechtse periode onmisbare hulp van Siem Buddingh' en van de verzetsgroep waarvan hij deel uitmaakte.

### **Opdat wij, ook hèn, niet vergeten!**

**Waar te koop?** Naast de bundel *De Nagekomen Verhalen* is ook van de oorspronkelijk publicatie *Groenekan en de Tweede Wereldoorlog* in beperkte oplage een bijgewerkte 3e druk uitgebracht. *Beide publicaties zijn vanaf begin april te verkrijgen bij de Bilthovense Boekhandel, de Read Shop in De Bilt en bij de firma Van der Neut in Groenekan. Geïnteresseerden van buiten de regio kunnen hun belangstelling kenbaar maken via e-mail: [denagekomenverhalen@gmail.com](mailto:denagekomenverhalen@gmail.com)*



*foto 4: Publicatie 'De nagekomen verhalen'*



*foto 5: Publicatie 'Groenekan en de Tweede Wereldoorlog'*